

REPORTAGE ANTWERP URBAN GOLF

Honderd vijftig vrolijke Fransen profiteerden van de autoluwe zondag om een golfballetje te slaan in de Antwerpse binnenstad. 'Urban golf' is zowel een ludieke opgestoken middelvinger naar de peperdure golfclubs te lande, als een uitgelezen kans om Antwerpen eens op een andere manier te leren kennen.

Negen holes in de stad

VAN ONZE REDACTEUR

TOM HEREMANS

ANTWERPEN | Vitali Boiko (42) laat een knetterende vloek over de Scheldekaaien rollen. De arme man heeft net twee golfballen na mekaar op het dak van het parkeerterrein tussen het Steen en het Zuiderterras gekeild. Dat levert hem twee strafpunten op, en hij is ook drie euro armer (anderhalve euro per balletje). De derde poging lukt beter. De gele golfbal stuitert over het wandelpad langs de kaaien richting doel: een grote bloembak, zo'n honderd meter verderop. Een bejaarde Duitse toeriste beleeft de schrik van haar leven als het balletje net langs haar hoofd suist. 'Entschuldigung', zegt Boiko. Beleefd zijn en niemand hinderen, dat is de eerste spelregel van urban golf, ook wel stadsgolf of straatgolf genoemd. Het klinkt levensgevaarlijk, golf spelen in de stad. 'Maar nee', zegt Boiko, 'we spelen met speciale balletjes die veel lichter wegen en

wat zachter zijn dan echte golfballen.' Om het te bewijzen mikt hij er een tegen mijn voorhoofd. Het doet geen pijn.

Boiko behoort tot een groepje van vijf mannen die samen het parcours van de Antwerp Urban Golf Open afwerken. In totaal hebben zich voor dat evenement 150 mensen ingeschreven, meteen ook het maximum. Slechts twee deelnemers in ons groepje hebben ooit al op een echte golfbaan gestaan: Boiko zelf en Ylli Engels (23), die het tornooi vorig jaar won en zich dus kampioen van Antwerpen mag noemen.

'Ik heb vanaf mijn acht jaar golf op topsportniveau gespeeld, maar op mijn achttiende was ik het beu', zegt Engels. 'Ik heb lang gehoopt dat golf wat democratischer zou worden, zoals dat met tennis is gebeurd, maar het blijft een exclusieve bedoening. Nu speel ik af en toe urban golf, en dat is toch heel anders.'

Engels raakt daarmee de basis aan van het ontstaan van urban

golf. Het concept werd eind jaren negentig bedacht door twee jonge Amerikanen die gek waren op golf, maar geen geld hadden om zich lid te maken van een club en het ook vreselijk vonden dat zoveel ongerepte natuur in hun land moest wijken voor 18-hole

Ik oefen elke dag in het Middelheim. Mijn favoriete doelwit is Rodin

golfterreinen. Daarom begonnen ze gewoon op straat te spelen: als doelwit kozen ze telkens een object dat ze moesten raken - in de stad vind je geen gaten waarin je een balletje kunt 'putten'. Twee clubs (een vijf en een negen) en een doos tennisballen volstonden om te spelen.

'Die tennisballen, daar hebben we gelukkig wat op gevonden', zegt Ward Raemakers van Urban

Golf Belgium, het eventbureau dat dit tornooi organiseert. 'Zodra het regent, kun je met zo'n kletsnatte tennisbal geen donder meer aanvagen. De lichte golfballetjes die we sinds 2003 gebruiken - ze werden eigenlijk ontwikkeld als oefenballetjes voor scholen - zijn een zegen. Enige nadeel: ze zijn niet goedkoop, en er wil er al eens eentje in de Schelde belanden.'

'Ik heb de mijne in bulk via internet besteld, dat scheelt een stuk', zegt Kris Dekeizer (38), een van de drie niet-golfers in ons groepje. Hij heeft pas twee weken geleden voor het eerst een golfclub in de handen gehouden, tijdens een initiatie voor dit tornooi. 'Sindsdien ben ik wel elke dag gaan oefenen in het Middelheimpark. Doelwitten genoeg, daar: mijn favoriet is Rodin (*lacht*).'

Kijken mensen niet vreemd op als je in je dooie eentje in het park staat te golven? 'Zeker wel', zegt Dekeizer. 'Veel mensen blijven geamuseerd staan kijken, anderen

een beetje achterdochtig: vooral de jongens van de plantsoendienst vertrouwden het niet.'

Het blijft inderdaad een vreemd gezicht, golfspelers in de binnenstad. Ons parcours brengt ons onder meer naar het Munthof, waar de spelers een stenen tafeltje moeten raken, en het Mechelseplein, waar het standbeeld van Willem Elsschot het mikpunt is. 'Maar niet het mikpunt van onze spot', zegt Ramaekers er snel bij. 'Urban golf mag dan al begonnen zijn als een undergroundbeweging - het verhoudt zich een beetje tot golf zoals snowboarden tot skiën - het is zeker niet de bedoeling een protestbeweging te zijn. Amokmakers gaan er onverbiddeijk uit. Hen wordt de toegang tot volgende tornooien ontzegd. We zijn dat aan onszelf verplicht: we hebben overeenkomsten met de politie van Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen en Maasmechelen, en dat we willen we graag zo houden.'

Erik Cop (35), nog een niet-golfer

Beijing, Hong Kong, Shanghai, Bangkok, Delhi, Mumbai, Osaka, Nagoya, Tokio, Seoul.

vlieg snel.

De korte route naar Azië
loopt via Helsinki.



Nu!
2 voor de prijs van 1

naar Azië, wanneer uw bedrijf lid wordt van het Finnair Corporate Programme.

Lees verder op
finnair.com/fcp



FINNAIR 

THE FAST AIRLINE BETWEEN EUROPE AND ASIA